

Betreft programma Jojanneke

Lieve Jos,

Dinsdag 2 maart zag ik je op tv, in het programma 'Jojanneke uit de prostitutie'. Je vertelde daarin dat je al jarenlang sekswerkers bezoekt, al gebruikt het programma de term prostituees. Bij een bezoek van een escortdame vroeg je je af of zij haar werk wel vrijwillig deed. Het is heel goed dat je je ervan bewust bent dat onvrijwillig sekswerk bestaat. Als je echt vermoedt dat iets niet in de haak is dan kun je aan de bel trekken; veel gevallen van dwang komen aan het licht juist doordat klanten het niet vertrouwen en alarm slaan. Dat is trouwens een van de redenen waarom invoering van het zogenaamde Zweedse model, waarin het kopen van seks strafbaar wordt gesteld een slecht idee is, maar dit terzijde.

Echter, vrijwillig sekswerk bestaat óók, sterker nog, de meerderheid van de sekswerkers doet hun werk uit vrije wil en zelfs met plezier, zoals blijkt uit wetenschappelijk onderbouwd onderzoek van o.a. prof. Ine Vanwesenbeeck.

Ik vind je heel moedig door 'uit de kast' te komen als sekskoper; menigeen houdt het geheim voor zijn of haar (jazeker!) omgeving.

Het is alleen zo jammer dat je je juist voor dit programma hebt laten strikken. Het mag als bekend worden verondersteld dat met name groeperingen van religieuze signatuur, waaronder dus ook de EO, zeer afwijzend tegenover ons beroep staan. Als ik dan ook nog zie dat een van de researchers van dit programma een overtuigd abolitionist is, namelijk Renate van der Zee, gaan de wenkbrauwen hier wel even omhoog.

In de eerste aflevering zagen we schrijnende en schokkende verhalen van minderjarige meisjes die door foute vriendjes werden gedwongen om seks te hebben tegen betaling. Afschuwelijk, dat vind ik ook. Er wordt alleen niet benoemd dat seks met minderjarigen op zichzelf al strafbaar is, nog afgezien van het feit dat deze tieners werden gedwongen door middel van chantage.

Door deze criminele activiteiten op te voeren in een programma dat over prostitutie zou gaan wordt mijns inziens bewust een negatief beeld van het beroep gecreëerd.

Sekswerk is gewoon werk. Ik heb ook niet elke dag zin om naar mijn werk te gaan en ja, ik doe het voor het geld. Maar iedereen moet werken voor zijn of haar geld, dus dan doe ik graag iets waar ik plezier in heb! Jaren geleden werkte ik in een fabriek om geld te verdienen voor mijn studie, en na het afronden van mijn HBO opleiding en jarenlang in een keurige maar ook erg saaie baan weet ik nu wel wat ik liever doe; een beroep waarin ik veel leuke en interessante mensen ontmoet, mensen die ik een paar fijne uurtjes bezorg waarbij ik het zelf ook nog gezellig heb.

Lieve Jos, laat je niets wijsmaken door abolitionisten en christenen die van het standpunt uitgaan dat vrijwillige prostitutie niet bestaat en dat het geen normaal beroep is. En dat seks alleen is toegestaan binnen het huwelijk van een vrouw en een man. Als deze mensen dat vinden, ernaar leven en er gelukkig van worden respecteer ik dat en laat ze in hun waarde. Waar ik moeite mee heb is dat zij omgekeerd dat respect naar mij niet tonen.

Jos, je bent bij mij van harte welkom voor een paar uurtjes ontspanning, intimiteit en lekkere seks, ik ben ruim meerderjarig, ik hoef mijn geld aan niemand af te staan behalve de belastingdienst en ik doe mijn werk met plezier.

Als wij weer aan het werk mogen spreek ik graag met je af!

Liefs, Selina
Sekswerker